

# Relaxvakantie Bourtange

Tendens

2014



Het verslag van de Relaxvakantie naar Bourtange in het Pinksterweekend van 6 t/m 9 juni 2014.

**Deelnemers:** Hannie van de Berg, Theo Wijten, Willy van den Heuvel, Andre van de Wiel, Dinie Deurnink en Annie Giessen.

**Begeleiders:** Monic Schaapveld, Yolande Pap, Nicoline Beijderwellen.

Daar gaan we dan, op een prachtige zonnige vrijdagmorgen, richting Bourtange. In de bus zitten Hannie van de Berg, Theo Wijten, Willy van den Heuvel, Andre van Wiel, Dinie Deurnink en Annie Giessen. Voorin de bus, Monic Schaapveld en Yolande Pap en achter het stuur Nicoline Beijderwellen.

We genieten van het prachtige groene landschap en hoe dichterbij Bourtange komen zien we steeds meer aardappelvelden. We rijden ook nog een heel eind door Duitsland, dat is pas echt vakantie.

De drukte op de weg valt mee, dus we zijn om 13.15 op de plaats van bestemming: Herberg de Staakenborgh. We strijken neer op het terras voor de huiskamer/keuken en genieten in het zonnetje van onze lunch met een pakje drinken, een kop koffie en een lekkere koek.



Dan is het tijd om onze kamers in te richten. Allemaal hebben we een mooi logeerkamer met een lekker bed en een mooie grote badkamer. Maar het is nog geen tijd om te gaan slapen, we moeten boodschappen doen anders hebben we vanavond niets te eten. We gaan naar de Aldi, de dames in het gezelschap: Dinie, Hannie en Annie nemen alle drie een grote

winkelwagen en die zijn helemaal vol als ze met Nicoline bij de kassa aankomen. Ja, je hebt heel veel nodig als je in een keer alle boodschappen voor vier dagen wil doen. De mannen lopen ondertussen een rondje met Monic en Yolande en belanden op de markt in Vlagtwedde.

Hannie scoort een prachtig oranje WKshirt bij de Aldi, het staat haar prachtig. We doen de C1000 ook nog even snel aan, voor de laatste boodschappen en dan rijden we via een ommetje weer terug. Tijd voor het avondeten: Een Italiaanse maaltijd met vooraf een minipizzaatje, gevolgd door een heerlijke



pasta met tomatensaus en groente. De salade wordt niet door iedereen gewaardeerd maar is ook best erg lekker vinden Yolande, Monic en Nicoline. Na het toetje, heerlijk gele, roze en oranje vla is het tijd voor een kop koffie, ach ja, maar weer met een lekker koekje, geen Italiaanse maar oer-Hollandse speculaasjes.

De afwas laten we maar even staan want de een na de andere vakantieganger stort in en dus gaan we lekker naar bed.

Misschien doen  
de kabouterjjes  
vannacht wel



de



afwas!

Zaterdag 7 juni

Wat hebben we lekker geslapen, de haan kukelt ons om 8.00 uur wakker.... en weer schijnt de zon. Tijd voor een heerlijk ontbijtje met een vers eitje, jus d'orange en lekkere boterhammen. We maken ook een lunchpakketje klaar want we gaan vandaag naar Emmen, naar het dierenpark.

Weer rijden we tussen groene velden en ontdekken tussen de aardappelvelden ook bietenvelden. Het is heerlijk rustig op de weg en we genieten van de mooie tocht.

Als de bus is geparkeerd lopen we naar de dierentuin en daarbij komen we door het winkelcentrum. Hannie en Dinie lopen likkebaardend langs alle winkels, eigenlijk willen ze wel wat mooie dingen kopen maar gelukkig zijn ze toch ook nieuwsgierig naar de apen, de leeuwen en de olifanten.





Op een heerlijk schaduwrijk terrasje eten we eerst onze boterhammen op met een lekker kopje koffie, die was goed sterk, we knappen er helemaal van op. Dan lopen we de ZOO-Route, we komen dus langs alle dieren. Gelukkig hebben we een rolstoel extra geleend, zo kan iedereen die een beetje moe wordt even worden gereden. Dan hebben Andre en Willy het mooi makkelijk, zij worden de hele middag lekker rondgereden. Plaatjes zeggen meer dan woorden dus hier een kleine foto-impresie van het dierenpark:







Aan het eind van de middag, als we weer in langs de winkels lopen, rijdt Theo met Willy rond dat is wel fijn want zo hebben Monic en Yolande hun handen vrij om iedereen te helpen met ansichtkaarten kopen, en een broeklegging voor Hannie en een mooie tas voor Dinie.

En dan is het toch echt tijd om naar huis te rijden, moe maar voldaan zijn we rond 18.00 uur thuis waar we al snel een lekkere kop tomatensoep krijgen, gelukkig maar want je krijgt veel trek van al dat dieren kijken en inkopen doen. Daarna is er ook nog andijviestamppot met gehaktballetjes en het onvermijdelijke toetje, vla in drie kleuren en vandaag ook nog met (lekker veel) slagroom. Na het eten worden de nagels van Hannie en Dinie gelakt door Yolande, dat past goed bij hun nieuwe spullen. Ook de ansichtkaarten worden geschreven, die doen we morgen op de bus.





Dan wordt het toch zoetjes aan tijd om naar bed te gaan, maar het is zo gezellig! Hoewel iedereen omrolt van de slaap heeft ook iedereen nog wel een reden om niet naar bed te gaan, lekker douchen (Andre), keuvelen met onze burens (Annie), even bellen naar huis (Dinie en Hannie) of even bekomen van al dat lekkere eten (Willy en Theo).

Van deze gezellige dag kunnen we de hele nacht nagenieten:

Mooie dromen.....Welterusten!



Zondag 8 juni

We zitten weer lekker vroeg aan het ontbijt deze eerste Pinksterdag, vandaag een gebakken ei en warme broodjes. Na de koffie vertrekken we naar Jipsinghuizen daar is vandaag een markt. Natuurlijk worden er weer wat spulletjes gekocht, t shirts, slippers en Andre, Willy en Theo kopen een mooi cadeau voor de bewoners van de Kievitsvlucht waar zij samen wonen.



Er staat een discotent met leuke, nederlandstalige muziek en we drinken daar een bak koffie met een stuk taart, het gaat er weer in als.....taart, alsof we vanochtend niet hebben ontbeten.



Als we in de bus zitten gaat het regenen, dat hebben we even goed gepland! Gelukkig is het weer droog als we na 10 minuten thuis zijn dus kunnen we gewoon buiten lunchen met een soepje, boterhammen belegd met plakjes gehaktbal, een mini-pizzaatje en als toetje partjes fruit.

Opeens komen we tot de ontdekking dat we nog niet in de vestingsplaats Bourtange zijn geweest, dat moet natuurlijk wel want de vakantie heet 'Relaxvakantie Bourtange', en het is hier vlakbij. Niet iedereen vindt dat een relaxed idee, Annie en Hannie en Yolande blijven bij de huisjes en nemen hun gemak ervan.

Zo gaan we met zijn zessen aan het eind van de middag Bourtange bekijken. Een heel klein eindje met de bus maar ook een eindje wandelen want in het plaatsje mogen bijna geen auto's komen. Monic en Dinie hebben wel heel veel geluk, een Engelse meneer neemt hen een eindje in de auto mee. Theo en Nicoline moeten de rolstoelen van Willy en Andre duwen. Maar Theo is beresterk en hij vindt dat helemaal niet erg.



We kuieren wat door het stadje en bekijken de oude huisjes en bruggetjes en gezellige winkeltjes. Een klein kruidenierswinkeltje wil net dichtgaan maar wij zien een interessante ijsjesvlag hangen, daar hebben we wel zin in!

Gelukkig wil de mevrouw van de winkel nog even voor ons open gaan, lekker hoor zo'n ijsje. Op de terugweg hebben Monic en Dinie weer geluk, ze worden weer meegenomendoor een vriendelijke bestuurder en wij, arme zielen, lopen weer naar de bus.





Annie heeft ondertussen een tafel geregeld in het restaurant “de Staakenborgh” wat bij onze accommodatie hoort: Graag een binnentafel voor 9 personen. Ze komt terug met menukaarten dan kunnen we alvast uitzoeken wat we willen eten. Er worden



veel pannenkoeken met ananas en spek en kaas besteld maar ook dagschotels, Annie gaat vandaag voor de schnitzel met frietjes.

We eindigen de maaltijd met een toetje, griekse yoghurt met honing of een ijsje, voor sommigen is dat

het tweede ijsje vandaag maar dat zijn wel de mensen die heel stoer vanmiddag in Bourtange zijn geweest!

Als we samen in de huiskamer zitten vertonen we alle foto's van deze afgelopen dagen op de grote televisie die daar hangt , dat zijn er maar 180.... Iedereen krijgt er na de vakantie een cd'tje van, kunnen we thuis nog lang ervan nagenieten. En dan is het tijd voor de officiële groepsfoto:

Al snel ligt iedereen daarna in bed, behalve Dinie die wil eigenlijk nog wel een bonteavond maar dat gaat op dit tijdstip niet meer lukken. Misschien gaat ze wel dromen van de mooie cd's die ze vanmorgen kocht.





Maandag, 9 juni

De vakantie zit er bijna op maar natuurlijk beginnen we de dag weer met een gezellig ontbijtje, binnen aan de grote tafel. Dan begint het serieuze werk, alles moet weer in de tassen en de koffers dat is een hele klus maar iedereen helpt goed mee en dus zijn wij keurig op tijd klaar. Hoewel Nicoline even denkt dat alles niet meer in de bus past, we hebben ten slotte aardig wat inkopen gedaan, lukt het toch en rijden we om 11.30 uur het terrein af richting Arnhem.

Ook van deze rit geniet iedereen weer, hoewel er af en toe wel een oogje wordt dicht gedaan. Halverwege, bij Staphorst, gaan we nog even van de grote weg af, en worden we getraceerd op een laatste kop koffie.



Zo en nu het laatste stukje, dat is nog even spannend, we worden onthaald op een stevige bui, met veel water en donder en bliksem. Wat nu, de dames in ons gezelschap maken zich zorgen want hun jassen zitten in hun tassen. Gelukkig is het bijna droog als we bij Tendens aankomen om 14.15 uur, een kwartiertje later dan gepland dus alle ophalers zijn er al en helpen mee om de bus weer leeg te krijgen.

Het is een fijne vakantie geweest maar het is ook altijd weer fijn om naar huis te gaan, alle deelnemers hebben nog een aardig ritje naar huis voor de boeg en daar willen ze snel aan beginnen.

**Daaaaag, handen schudden, kusjes, bedankjes, uitzwaaien:**

**Hier scheiden onze wegen. Geniet nog maar lang na van de heerlijke  
Relaxvakantie**

**en tot volgend jaar!!**



Van links naar rechts zittend: Andre, Theo, Nicoline, Willy  
Staand: Hannie, Yolande, Dinie, Monic, Annie